

De open dag

Wij kijken terug op een mooie dag met veel gezelligheid. Vanaf 10 uur kwamen de eerste bezoekers en het was prachtig weer!

Het was dit jaar de 2^{de} keer dat de open dag samen met een verkoping voor stichting 'Adullam gehandicaptenzorg' gehouden werd. Voor hen is het terrein op de zorgboerderij een geschikte locatie en een mooi moment om dit tijdens de open dag te doen.



In deze nieuwsbrief een foto impressie van de open dag.



Voor de kinderen was er een springkussen, een huifkar, spelletjes, knutselen en ook de dieren hadden veel bekijks.



De drie meisjes in Zeeuwse dracht kregen veel positieve reacties. Zij zeiden: "heel veel mensen vroegen aan ons of ze een foto mochten maken", het was ook een prachtig gezicht die drie 'boerinetjes'.



Er werd volop friet, snacks, broodjes met gerookte zalm en ijs verkocht. Jammer dat de frietkraam niet berekend was op het grote aantal mensen, bij een volgend jaar hopen we dat dit punt verbeterd is.

Vooraf de onderlinge contacten zijn fijn. Heel blij waren we met zoveel belangstelling voor de open dag op de zorgboerderij!



Bij deze willen we ieder hartelijk bedanken voor het bezoek en verdere bijdrage aan de open dag!

Hartelijke groet, Fam van Eck en het team van zorgboerderij 'Landleven'.