

Het jaar 2020 een veel bewogen jaar..., maar ook dit jaar is weer bijna voorbij. We denken terug aan de periode dat de zorgboerderij tijdelijk gesloten was.

Momenteel is de zorgboerderij open in tegenstelling tot vele andere bedrijven die gesloten zijn. We zijn heel blij dat het mogelijk is om de deelnemers te ontvangen. Gelukkig is er weinig uitval van medewerkers, zodat ook de zorg gegeven kan worden die nodig is.

Inpandig zijn er dit jaar aanpassingen gedaan om extra ruimte te creëren. Er is voldoende plaats om ieder te ontvangen met de momenteel geldende coronaregels.

Dit jaar mochten we 43 nieuwe deelnemers verwelkomen! Onze ervaring is dat zij zich snel thuis voelen op de zorgboerderij en opgenomen worden in de groep. Er is altijd wel een passende dag-invulling te vinden afgestemd op eigen voorkeur.

Anderzijds zijn er 26 deelnemers waar we afscheid van hebben genomen. Dit door verhuizing naar een zorginstelling, ziekte of overlijden.

Tijd,

We spreken dikwijls over 'tijd'.  
De tijd gaat vlug, dat weten w'allen  
T'is of de dagen ons ontvallen  
Als zand dat door de vingers glijdt.

Na deze tijd is er geen tijd!  
O, mocht dit woord ons hart eens treffen,  
Om dan in waarheid te beseffen:  
We zijn op reis naar d 'eeuwigheid!

Gedicht van Christien de Priester



Ook in 2021 willen we de deelnemers weer een fijne dag bieden. Het is mooi en dankbaar werk. We hopen weer de kracht, wijsheid en liefde te krijgen om dit te mogen doen.

We willen ieder hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de fijne onderlinge contacten.

**Ieder alle goeds toegewenst voor het jaar 2021.**

Team zorgboerderij Landleven



D.V. donderdag oudejaar is de zorgboerderij open, nieuwjaarsdag gesloten.