

Nieuwsbrief Maart 2021

Winter

Hier wat winterfoto's van het mooie uitzicht vanuit de zorgboerderij. Tijdens de dagen met ijzige kou is het binnen extra gezellig en het uitzicht naar buiten op de wei is prachtig.

De herinneringen aan de koude winters, vooral die van 1963, komen naar boven. Verhalen over schaatsen, schoonrijden en walsen. Kachels die aangemaakt moesten worden enz. enz.



Voorjaar

Na de periode van sneeuw, vorst en kou, staat nu het voorjaar voor de deur. De tuinklussen staan te wachten, voorzichtig is er al begonnen met de eerste zaadjes te zaaien in potjes. We hebben al een paar prachtige dagen gehad. Op zulke dagen gaan zoveel mogelijk deelnemers naar buiten en zitten dan voor de schuur uit de wind, in de zon. Deelnemers reageren hier heel positief op. Het zonlicht en de warmte geeft altijd een aangename ervaring, zeker zo in het vroege voorjaar.

In de wei springen weer jonge speelse geitjes, vrolijk rond. Eén jong geitje en een lammetje zitten momenteel binnen en worden gevoerd met de fles.





Voorjaarsfoto's



Vrijwilliger Jan-Willem Stolk:

“Al wordt ik soms een beetje als een ‘butendieker’ gezien, ik ben namelijk geen Zeeuw, met mijn Flakkeese roots kom ik toch een stukje in de richting. Veel is hetzelfde, maar soms net iets anders.

Mijn naam is Jan Willem en ik ben nu zo’n driekwart jaar betrokken bij de zorgboerderij als vrijwilliger. Ik ben nog maar net met pensioen na bijna 30 jaar les te hebben gegeven op een hbo. De overeenkomst is dat je zowel op de zorgboerderij als in het onderwijs met mensen werkt. Verder houden de overeenkomsten snel op, al geldt in beide gevallen, ook op de zorgboerderij, dat mensen ook binnen de beperkingen en gegeven omstandigheden, tot ontplooiing mogen komen. Maar aangezien het nu niet meer om kennisoverdracht gaat, moest ik wel veel afleren en veel bijleren. Ik ben vaak ook onder de indruk als ik zie hoe mensen met hun situatie of beperking omgaan, de acceptatie, de humor, het geloof, kortom de manier waarop ze in het leven staan. Ik kan genieten van hun verhalen over ‘vroeger’, het Zeeland van hun jeugd en de herkenning die het bij hun oproept als er over gesproken wordt. Evengoed kan ik er van genieten als iemand bijvoorbeeld bij het schilderen iets maakt waardoor het lijkt alsof er een nieuwe bron van creativiteit wordt aangeboord. Ik zie dat medewerkers en vrijwilligers hun best doen om de bezoekers te verwennen en terecht. Landleven is een plek waar je mag leren om dankbaar te zijn voor alles wat er wél is. Fijn om op deze plek en met al deze mensen te mogen werken.”

Jan Willem



Nieuwe vrijwilligers:

We zijn blij met de twee nieuwe vrijwilligers die sinds vorige week ons team versterken. Dit zijn: Lia Paauwe en Ineke Hak.

Er is redelijke groep vrijwilligers actief op de zorgboerderij. Dankzij hun inzet kan er naar de deelnemers toe, rustig persoonlijke aandacht gegeven worden.



Stagiaire
Adinda aan het
bloemschikken
met een
groepje
deelnemers.

Hartelijke groet,

Zorgboerderij Landleven

