

Het najaar; ieder seizoen heeft zo zijn eigen bekoring maar toch heeft de schoonheid van het late jaargetijde altijd iets weemoedigs. Het groei-en bloeiseizoen is weer voorbij. Buiten wordt het kouder en nat, de groente- en bloementuin wordt kaal en leeg met hier en daar nog wat kolen, prei en andijvie. De laatste bloemen worden geplukt, hoewel er altijd nog wel wat te halen is uit de tuin voor de bloemstukjes.



In de kas staat nog van alles, zoals de laatste tomaten, maar ook sla, andijvie, veldsla en spinazie. Dat is het mooie van de kas, zeker nu het nog niet echt koud is.

Dankzij de inzet van vrijwilligers wordt het werk buiten gedaan. De tuin, de kas, het erf en van alles er om heen heeft zijn onderhoud nodig. Zeker ook in het najaar. De tuin wordt winterklaar gemaakt, de laatste oogst, het snoeien, het vegen en het altijd terugkerende opruimen. Allerlei klusjes die voorkomen, worden door hen opgeknapt! De stoelen zijn van het terras en opgeslagen in de schuur. Het terrein buiten wordt wekelijks bijgehouden en nu zeker met de vele bladeren!



Maar ook binnen wordt er veel werk verricht door vrijwilligers. Zoals het bezigzijn met deelnemers in de werkplaats, de creatieve activiteiten enz, enz. Met z'n allen, ieder met de eigen taak en kwaliteiten, maakt, dat het alles goed verloopt en onderling is het een gezellig samenzijn.



Maaïke, met een groepje deelnemers bezig, met de voorbereidingen voor de warme maaltijd.

In verband met de maatregelen, houden we, zoveel als mogelijk is, afstand. De begeleiding draagt binnen een mondkapje, deelnemers niet. Zeker nu dit jaar de zorgboerderij een poos gesloten was, is het heel fijn dat momenteel het bieden van dagbesteding mogelijk is.

Even voorstellen: Mariëlle

“Mij werd gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.

Voor degene die mij niet kennen zal ik mij even voorstellen:

Mijn naam is Mariëlle van der Poel, 23 jaar en sinds 2017 werkzaam op de zorgboerderij.

Wat begon als stage, is mijn droombaan mogen worden. Op dinsdag en vrijdag ben ik op de zorgboerderij te vinden.



Zo heb ik op dinsdag vaak een vaste activiteit om te verzorgen; de bloemen. Afhankelijk van het seizoen en het weer, plukken we de bloemen in de tuin bij de kas. Zo hebben we eerst al een rondje buitenlucht te pakken en kunnen we daarna binnen aan de slag; het maken van een bloemstukje. Ieder op zijn wijze. Dat ieder het naar zijn eigen smaak en vermogen maakt, vind ik juist zo leuk. Op vrijdag worden de dierenhokjes schoongemaakt en doe ik dit samen met een van de deelnemers. Verder help ik waar nodig. Ik vind het belangrijk dat ieder persoonlijk een moment de aandacht krijgt. Daar is dan ook tijd voor en babbelen we er lekker op los. De gezelligheid met elkaar maakt dan ook dat de dag voorbij vliegt! Ik hoop dat de mensen er net zo van genieten als dat ik doe”.



Daan

Via deze nieuwsbrief wil Elsbeth ieder nogmaals hartelijk bedanken voor het ontvangen van de kado's na de geboorte van Daan!



*Hartelijke groet,
Team zorgboerderij
Landleven* 